

## 40 års fødselsdag

det lyder ikke af meget hvis det var en gildebror, men nu er det en sponsorgruppe. Helt nøjagtig den 14. maj 1975 blev grundstenen til 3. gildes sponsorgruppe lagt. 4 gildebrødre, Dons, Vagn, Elit og Erling (nu alle afdøde) fik en god ide, nemlig at 3. gilde skulle støtte et barn gennem Børnefonden.

De fik solgt ideen i gildet og snart var det hele oppe at stå.

Aftalen var, at der skulle sendes en hilsen ud til medlemmernes fødselsdage og så skulle der betales for denne hilsen.

Det fungerede fint og der var hurtigt økonomi til 3 børn. Der har dog været kortere perioder, hvor pengene strakte til af sponsorerne 4 børn.

I løbet af de 40 år der er gået, har vi sponsoreret skole- og fødselsdagspenge til ca. 12-13 børn.

Vi har i alt indbetalt 182.000,- kr. og de penge er givet godt ud, for med de positive breve der er kommet til os med tegninger og glade hilsner, bliver man bare i godt humør og også rigtig stolt af at have været med til at støtte nogle børn, som ellers ikke ville have fået nogen undervisning.

Nu er det så 40 år siden vi startede og omkring de sidste 10 år, kan man rigtig fornemme, at der er sket gode ændringer og fremgang i de lande vi har været i kontakt med. Deres sundhedstilstand er forbedret og ligeså er deres skolebygninger, inventar, belysning osv. også fornyet og udbygget.

Vi er glade i 3. gilde, fordi vi nu kan fejre 40 års fødselsdag og det på grund af at de 4 gildebrødre som fik en god ide. Ærgerligt de ikke kan være til stede den 17. maj som er datoen for vor fejring af fødselsdagen.

De 3 sponsorbørn vi har lige nu er en pige på snart 18 år som er fra Mali. Nok en pige fra Kap Verde og hun er snart 17 år. Det 3. sponsorbarn er en dreng fra Burkina Faso, født i 2002 og han er gået i gang med en 3 årig uddannelse.

Gildehilsen

Kamma, Lisbet og Kirsten C.